

Formandskifte

I november måned 2009 meddelte vores formand Andrés M. Cervantes, at han gerne ville trække sig fra posten og fra bestyrelsen. Andrés har været formand siden 2002, da Solens Børn blev stiftet. Dengang var han ingeniørstuderende. Nu er han for længst færdig med studierne, og har et job, som indebærer, at han rejser meget over alt i verden. Det er ikke foreneligt med arbejdet i Solens Børn.

Ligeledes har Julie valgt at stoppe med sit arbejde i Solens Børn. Hun har også været med i bestyrelsen fra foreningens begyndelse, og har nu et job, som fordrer at hun ikke kun arbejder i Danmark.

Vi takker for deres arbejde gennem syv år. Vi er glade for at de begge vil fortsætte med at være medlemmer og støtte Solens Børn, så mister vi ikke kontakten.

Bestyrelsen havde et ekstraordinært møde 22/11 2009, hvor Anne Hedegaard blev enstemmigt valgt til ny formand. (AH.)

Revision af foreningens vedtægter

Bestyrelsen har haft foreningens vedtægter op til revision for at sikre sig at disse er i overensstemmelse med den løbende udvikling i foreningens arbejde. Vedtægterne fremlægges på den kommende generalforsamling og bringes desuden her.

Vedtægter for Solens Børn, en støtteforening for Inti Runakunaq Wasin. Cusco, Peru

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er SOLENS BØRN. Solens Børn støtter Inti Runakunaq Wasin, et projekt for fattige børn og unge af det oprindelige folk i risikogruppen i Cusco, Peru.

Solens Børn er oprettet i 2002.

Foreningen er landsdækkende med hjemsted i Københavns kommune.

Inti Runakunaq Wasin er oprette i 1999, med hjemsted i Cusco, Peru.

INTI er et kreativt værested for børn og unge i risikogruppen i Cusco, Peru.

§ 2. Formål:

At udbrede kendskabet til Inti Runakunaq Wasin og at bygge kulturbro mellem Danmark og Peru.

- 1) ved at bidrage til kapacitetsopbygning
- 2) ved fortalervirksomhed over for lokale myndigheder i Peru og i Huyro i Quillabamba dalen
- 3) ved at indsamle og bidrage med økonomiske midler fra fonde, donationer, støttearrangementer o.a.
- 4) at medvirke til at udvikle og modernisere pædagogikken i børnehaver, skoler og i institutioner for udviklingshæmmede, inspireret af Rudolf Steiner pædagogik.
- 5) at medvirke til udbygning af Inti Runakunaq Wasin med værksteder, erhvervsuddannelser for unge, kulturelt/kunstnerisk samlingssted.
- 6) at sprede kendskabet til og bidrage til en bæredygtig udvikling af landsbysamfundet i Chilcachaca i regionen 'La Convencion' med folkeoplysning, biodynamisk/økologisk landbrug, børnehave og skole, inspireret af Rudolf Steiner pædagogik.
- 7) at hjælpe til relevant og nødvendig uddannelse af peruanere, der ønsker at arbejde i projekterne.
- 8) at finde og evt. støtte enkeltpersoner, der ønsker at rejse over til Inti Runakunaq Wasin og/eller Chillcachaca i længere perioder for at undervise, inspirere til nytænkning og hjælpe til udvikling af færdigheder.
- 9) Bestyrelsen kan beslutte at oprette en socialøkonomisk virksomhed i Danmark. Evt. overskud overføres til Solens Børn.
- 10) Bestyrelsen kan beslutte at tilføje tilsvarende virksomhed med solidarisk økonomi på Inti.
- 11) Støtte til almindelig erhvervmæssig virksomhed er udelukket.

§ 3. Medlemskab:

Som medlemmer af foreningen kan optages personer, selskaber, institutioner, foreninger.

Medlemskabet er personligt.

Hvert medlem/institut/forening har således én stemme.

§ 4. Bestyrelsen:

Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 og højst 9 medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

Afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved bestyrelsesmøder udarbejdes en dagsorden og der skrives referat.

Støtte til oprettelse og drift af nye væresteder kræver at to tredjedele af bestyrelsen stemmer for det.

§ 5. Årsregnskab:

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens regler. Regnskab og status afleveres til organisationens revisor senest 4 uger før generalforsamlingen og til bestyrelsen i revideret stand senest 2 uge før generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamling

Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent & referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab og fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/10 af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.

Stk. 3

Generalforsamlinger indkaldes skriftligt, med medfølgende dagsorden, med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 4

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5

Kun personer, der samtidig er medlemmer, kan blive medlem af bestyrelsen.

Stk. 6

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse. Der tilkommer hvert medlem én stemme.

Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal, bortset fra spørgsmål om vedtægtsændringer og foreningens opløsning, der kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemmes.

§ 7. Tegningsforhold:

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand/næstformand.

I den daglige drift varetages alle ind- og udbetalinger af max 2 af bestyrelsesmedlemmerne, som i den forbindelse gives fuldmagt til at disponere over foreningens indestående på konti i pengeinstitutter.

§ 8. Foreningens opløsning:

Ved foreningens opløsning overgives alle indsamlede midler og foreningens formue til en af bestyrelsen godkendt humanitær hjælpeorganisationer med hjemsted i Danmark eller Peru.

PBS

Af Aase Johannesen, bestyrelsesmedlem og kasserer

I Solens Børn har der længe været et ønske om at indføre betaling af kontingent og donationer via PBS. Vi har nu fået det lagt ind, hvilket medfører at alle medlemmer får et girokort tilsendt fra PBS i slutningen af marts måned. Nogle medlemmer har allerede betalt årets kontingent – de kan bruge kortet til at tilmelde sig fra næste år. Andre kan tilmelde sig nu, så de får indbetalt gennem PBS i april måned. Dit medlemsnummer står på girokortet fra PBS. Vi ved at mange har lavet en ordning, så de automatisk betaler gennem

egen bank, det kan man naturligvis blive ved med. Ligeledes kan man betale donationer til Merkurfonden gennem PBS – Husk at øremærke pengene til Solens Børn ellers går beløbet til Merkurfonden som har mange andre de støtter, hvilket jo også er godt, men nok ikke helt jeres tanke med donationen.

Kontingent

Hvorfor er det så vigtigt med mange medlemmer og dermed et større kontingentbeløb? Kontingentet bliver hovedsageligt brugt til betaling af driftsudgifterne på INTI – det er meget svært at få fonde i Danmark til at give støtte til driftsudgifter. Fonde støtter gerne materialer til værkstederne, inventar og mad – derfor er det vigtigt med jeres kontingentstøtte til projektet.

Nyt om aktivitetsgrupperne

Alle tre grupper, som blev dannet i efteråret har været og er i gang med at arbejde.

Julemarksaktiviteterne.

Fra grupperne deltog Erik Valgreen, Anne Marie Larsen, Friedel Missmahl og Nils Stæhr.

Fundraising gruppen er begyndt at holde møder.

Ane Marie Barslev, som er medlem af gruppen, rejser til Peru og vil besøge Inti i marts måned.

Erik Valgreen har sammen med Aase oversat Inti's regnskaber fra spansk.

Han står som initiativtager til det kommende loppemarked i maj måned.

Ridderborgene

Det er gået sådan, at alle 3 ridderborge, som Nils Stæhr har fremstillet, er blevet solgt. To til børnehaver og en til private.



Håndarbejdsgruppen klædte de riddere, konger og prinsessedukker på, som skulle befolke borgene.

Der bliver nu købt træ til flere ridderborge. De kan bestilles hos Else Slagebro. (AH).

Store 'Julegaver' til Solens Børn

Solens Børn oplevede en markant støtte på de julemarkeder, vi var på i nov. og dec. sidste år. Der kom rigtig mange penge ind på Vidarskolen, Michaelskolen og Kristofferskolen's julebasarer. Vi takker fordi vi måtte komme og sælge vores ting til fordel for børnene i Cusco.

Også Rudersdal Dagcenter skal nævnes i den forbindelse.

På Nødebo Kro's julemarked deltog Solens Børn med en bod med ting fra Peru.

Vi fik en kontakt med den Internationale skole i Hellerup. Her tog de nogle af vores varer med på deres julestue. Det viste sig, at denne skole har et projekt i Cuzco for fattige. Fra skolen kommer der nogle mennesker til Cuzco i marts måned. De vil mødes med Else derovre.

Forretningen 'Creme de la Creme a la Edgar' købte varer til jul hos Solens Børn.

Aase har solgt fingerdukker.

Alle julearrangementerne indbragte tilsammen: 34.218,25 kr.

Salget af steiner dukkerne er gået forrygende. Af de 200 dukker, vi fik sendt fra Qewar-projektet i november, er der 8 tilbage. I april måned venter vi endnu en sending. (AH).



Kvinde fra projektet med en dukke. (Foto: Else).

Oplevelsen af Peru

Af Michael Dassa og Lise Højskov

Michael Dassa og Lise Højskov er her i foråret 2010 på rejse i Peru. De vil tilbringe 3 måneder på Inti, hvor de vil deltage i arbejdet med børnene.

Her bringer de os deres første indtryk fra Cusco.

Planlægning af rejsen

2010 starter for os, Michael og Lise, med at pakke vores ting inden afrejsen mod Peru den 4. januar. De første to uger skal tilbringes i det fattige distrikt af Lima, Villa el Salvador, hvor vi dagligt skal modtage spansk undervisning, mens vi bor hos en peruansk familie, og dermed lige fra starten får den sydamerikanske kultur helt ind under huden. Målet er at nå Cusco sidst i januar, men på vejen gør vi nogle stop for yderligere at lade os betage af dette storslåede land.

Oversvømmelserne i Cusco

Da vi den 23. januar ankommer til Cusco, er mødet med den by, som vi har længtes efter at opleve, en blandet fornøjelse. Det har været en lang bustur fra Arequipa, og selvom vi havde forberedt os på, at der pga. regntiden ville møde os en del nedbør, overgår vejrforholdene alligevel vores fantasi. Senere finder vi ud af, at det er der også god grund til, for Cusco-regionen har ikke oplevet et lignende regnfald i 15 år.

Vi opdager hurtigt at den regn, som vi fandt en smule uindbydende ved vores ankomst, har forårsaget meget værre resultater end et dryppende tag og kolde fødder.

I nyhederne hører vi om de mange turister, som er strandet ved Machu Picchu, og så snart vejret klarer en smule op, er den vedvarende lyd af helikoptere over vores hoved en påmindelse om, hvilke styrker der er sat ind for at hjælpe landets dyrebare turister. Samtidig må vi desværre også bevidne, hvordan der ikke indsættes den samme hjælp til de tusindvis af lokale, som ikke blot har mistet deres hjem, men ydermere deres afgrøder og høst.

Regn og en undren over prioriteringen af menneskeliv er dog langt



Machu Picchu.
(Foto: Panoramio).

fra at ødelægge vores indtryk af denne historiske og fantastiske smukke by. Vi har begge store planer og forhåbninger om hvad, vi vil opnå de næste 3 ½ måned.

Lise fortæller om sin drøm om Peru

Lise: Jeg har frem til slutningen af 2009 boet og arbejdet i London, men efter 7 år i det engelske opsagde jeg i november mit job i tv-branchen og tilbragte derefter en måned i Danmark med at forberede, hvordan drømmen om Peru bedst muligt kunne udledes. Jeg er velvidende om vigtigheden ved at passe på vores jord og prøver i dagligdagen at viderebringe betydningen heraf ved at reflektere over vores forbrug. Selvom jeg ikke har oplevet Peru før, ved jeg fra rejser til andre sydamerikanske lande, at affald ikke er noget man skal spejle langt efter i bybilledet. Derfor er et af mine hovedformål med tiden i Peru på diverse børneinstitutioner at introducere forskellige metoder til hvad, der kan skabes af affaldsmateriale. Den mest populære genstand er en rigtig fin skuldertaske alene konstrueret af chipsposer. Tasken er farverig og i stærke materialer, som ikke koster en øre og

Michael og Lise i Peru.



kan findes i enhver Peruansk rendesten. Mit projekt inkluderer også mange andre smukke ting, som kan laves af materialer, som ellers går til spilde, heriblandt vandflasker, dåser, blade, aviser og ikke mindst plastic poser. Målet er at de medvirkende i projektet ved aktivt at være med til at skabe forskellige håndværk fra genbrugsmaterialer, opnår en påskønnelse af affald. Dermed håber jeg også, at projektet opmuntrer de medvirkende og omkredsen til at bruge deres fantasi og selv opdage nye metoder til at genbruge, og ligeledes tager denne tankegang til sig i hverdagen.

Michael om baggrunden for at tage til Peru

Michael: Min opvækst under fattige og vanskelige vilkår i et arbejderkvarter i London har været forudsætningen for senere deltagelse i mange forskellige projekter – både inden og udenfor studiet – med et særligt fokus på udsatte unge med sociale vanskeligheder og komplekse samfundsmæssige betingelser. Efter 4 års uddannelse i pædagogik og deltagelse i flere integrationsprojekter med forskellige Ngo'er i Danmark og udlandet tog jeg beslutning om at studere pædagogisk antropologi på DPU, som indeholder 3 måneders feltarbejde.

Efter et længerevarende og yderst inspirerende møde med Else Slagebro, som er én af initiativtagerne bag Solens børn, besluttede jeg mig for at rejse til et fremmed land eller område langt væk hjemmefra. Udgangspunktet for mit feltarbejde er at fordybe mig i de konflikter og vilkår, underprivilegerede indfødte søger at tackle i deres hverdag. Mit fokus vil koncentrere sig om mobilisering og migration fra landsby til storby, barrierer mellem tradition og modernitet, samt at undersøge

hvorvidt en række måder at opdrage og uddanne børn på medvirker til at producere social ulighed i Peru. Jeg har fået tilknytning til Intí og vil samtidig fokusere på, hvordan institutionen er medvirkende til at forme børnene, og hvordan den påvirker deres relationer til familie, venner og det omgivende samfund.

Den første måned i Peru

Den første måned i Peru har allerede givet os en god indsigt i, hvordan landet, diverse børneinstitutioner og familien organiserer sig. Ingen tvivl hersker der om, at det er langt fra de danske forhold og dagligt bliver vi budt på både skønne og mindre gode overraskelser. De næste tre måneder skal nydes fuldt ud og fyldes med så mange oplevelser som muligt. Vi glæder os til at lære Intí bedre at kende og ikke mindst tilbringe en masse tid sammen med de skønne børn derude. Uden tvivl bliver tiden i Peru en periode i vores liv, som vi aldrig skal glemme og i mange år i fremtiden vil fortælle historier.

Hvis du har lyst til at høre mere om vores projekter og oplevelser eller har forslag og kommentarer, vil vi blive rigtig glad for at få en mail: Michael: dassa77@gmail.com og Lise: Hojskov@gmail.com.

Kommende arrangementer

Loppemarked i den lyse maj

Den 15. maj vil solens Børn afholde LOPPEMARKED i gården til adressen JYLLANDSVEJ 3, 2000 Frederiksberg, klokken 10–16.

Kig efter: Har du nogle 'lopper' for meget, tager vi hellere end gerne imod dem.

Vi efterlyser også frivillig hjælp til:

- registrering af genstande
- afhentning
- oplagring
- markedsføring
- og så selvfølgelig hjælp på selve dagen.

Hvis du har noget, du kan hjælpe med, så kontakt Erik Valgreen. erikvalgreen@hotmail.com.

Solens Børn vil arrangere en bod med vore Peru-varer.

Vi vil også sørge for, at man kan købe peruanske lækkerier.

Kom og vær med til at lave en festlig dag . Vi støtter børnene i Cuzco og morer os på samme tid.

Andre arrangementer:

Vil være på Dansk Indiansk forenings pinse POW WOW den 22. maj eller 23. maj.

Hvor det finder sted. er ikke bestemt endnu, men på Dansk Indiansk forenings kalender på Google vil det blive oplyst.

Igen i år vil vi deltage i Fair Festival 2010 i Fælledparken lørdag den 21. august kl. 10–23 og søndag den 22. august kl. 10–18.

I september står vi på Kongskilde marked ved Sorø, lørdag 18/9 og søndag 19/9.

Kongskilde marked 2009 – Else Slagebro.

(Foto: Nils).



Og traditionen tro tager vi til Gilleleje og holder foredrag på rekonvalescenthjemmet 'Lysglimt' tirsdag 24/8 og torsdag 2/9.



Lysglimt.

Fra Elses rejsebreve

I dette øjeblik, hvor bladet forberedes til udgivelse, er Else i Peru. Hun er travlt optaget af at få de aftaler i hus, som er forudsætningen for at kunne gennemføre et seminarium for lærerne knyttet til Inti og iværksætte et kvarter-løft i bydelen Dignidad Nacional. Hun har derfor ikke haft tid til at skrive til bladet. Vi bringer her nogle klip fra rejsebrevene, hvor hun fortæller om rejsen med bus fra Lima til Cusco. Brevene kan ses i fuld længde på www.slagebro.dk. (NS).

Fra rejседagene

“I dag har været en begivenhedsrig dag, som jeg har tilbragt både til vands, til lands og i luften: Jeg var på sejltur til Islas Ballestas, nogle øer med enorme mængder af fugle: suler, pingviner, måger, skarve, pelikaner. De står helt tæt på klipperne og producerer store mængder guano, gødning, der stadig indsamlet et par måneder om året. Der var også søløver og delfiner. Man kan ikke gå i land, men sejler helt tæt på. Fed, fed oplevelse”.



Islas Ballestas.

(Foto: Panoramio).

Jeg tog med bus videre til Nazca. Da jeg steg af bussen slog mindst 50 grader mig i møde – sådan føltes det i det mindste. Heldigvis skulle jeg straks videre til lufthavnen for at se de berømte Nazcalinjer fra en lille flyvemaskine, hvor vi var 6 passagerer. Jeg så 'kolibrien', 'aben', 'astronauten' og – alle de figurer, der er 'indgraveret' i en stor ørkenslette.