

Solens Børn

Nyhedsblad nr. 45 – December 2015



GOD JUL

Kontakt:

Solens Børn
c/o: Aase Johannessen
Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv.
1902 Frederiksberg C
Tlf: 2236 7037

Hjemmeside og mail:
www.solensboern.dk
info@solensboern.dk

Konstitueret formand:
Aase Johannessen
Tlf.: 2236 7037

Næstformand:
Vakant
Tlf.:

Sekretær
Merete Vexby
Tlf: 4140 1948

Ane Marie Barslev
Tlf.: 2145 7802

Frederick J. Rousset
Tlf. 2184 7353

Merete Boye-Hansen
Tlf. 2167 8406

Jens Laurits Sørensen
Adresse: Cusco, Peru

Kontingent 200. kr. p.a.
indbetales til:
Merkur Andelskasse
Reg.: 8401 konto 1038589

Donationer:

Uden skattefradrag

Indsættes på:

Reg.: 8401 konto 1038589

Med skattefradrag

Indsættes på:

Reg.: 8401 konto 1017534

Oplys navn og cpr. nr. til
Merkurfonden

Giv besked til bestyrelsen, hvis
du har særlige ønsker om,
hvad donationen skal
anvendes til.

Logo design:

Anne Hedegaard

Tryk:

Valby Lyntryk

Indholdsfortegnelse:

Side:

3. Nyt fra bestyrelsen
4. Lidt om - og fra Inti
5. Fra årets markeder
6. Donationer og Økonomi
7. Rejse til Peru
8. Hjælp os med flere medlemmer



Nyt fra bestyrelsen:

Nu lakker året mod enden, og hvad er der så sket på det seneste for Solens Børn. Vi har fået et ”føl” til bestyrelsen, Bente Braarud, som flere gange har hjulpet os på markeder osv. Dette er bestyrelsen meget glade for, og ser frem til et godt samarbejde.

Økonomisk går det ikke så godt, tværtimod. Vi føler at der er sparekniv mange steder. Det kan nævnes, at vi fra tipsmidlerne har modtaget kr. 14.151,- mod kr. 35.000,-, som vi har modtaget gennem flere år. Så her er der også sparekniv. Vi skal dog lige sige, at vi er meget glade for, at vi i det hele taget er kommet i betragtning.

Bestyrelsen har også besluttet, at bladet kun skal udkomme 2 gange om året. På den måde sparer vi trykning og porto. Det skal dog siges, at porto kun stiger med kr. 1,- da vi jo sender bladet som økonomipost. Det lyder som om vi går i meget små sko, men det er desværre nødvendigt, mange bække små Vi har også en stor opfordring til Jer, som vi ikke har mailadresse på, nemlig at oplyse Jeres mailadresse, hvis I har en sådan. I vil så fremover modtage bladet den vej. Husk også, at du kan følge os på hjemmesiden, hvor du bl.a. kan se, hvor du kan møde os på de forskellige markeder.

I skrivende stund mangler vi at deltage på 2 julemarkeder, hvor vi vil sælge Perutøj.

Som I har læst, så har vi fået et nyt bestyrelsesmedlem (føl) på vores annonce, men da vi sagtens kan bruge flere bestyrelsesmedlemmer, hjælpere eller en der udelukkende engang imellem kan hjælpe os med at søge fonde, så sætter vi annoncen i igen. Det kan da heller ikke være rigtigt, at der blandt medlemmerne ikke er nogen med gode ideer eller stor hjælpsomhed, som bestyrelsen og dermed Solens Børn kan få glæde af.? ☺

Solens Børn søger nye bestyrelsesmedlemmer og hjælp til praktisk arbejde.

Kunne du tænke dig at deltage i Solen Børns arbejde, ud over at være medlem, opfordrer vi dig til at kontakte os. (Se bladet side 2)

Vi har brug for nye bestyrelsesmedlemmer, samt hjælp til vort arbejde med at sælge varer vi har købt i Peru, til at søge fonde, til salg på loppemarkeder ol. Markederne er en vigtig indtægtskilde. Vi kommer på flere forskellige i løbet af året og så er det samtidig en hyggelig og sjov oplevelse.

Bestyrelsen mødes ca. 10 gange om året. Vi har fast tilholdssted i Ansgar Kirke, Mågevej 33, Kbh. NV.

Kvalifikationer: Godt humør, alder og køn uden betydning, have hjertet på det rigtige sted med lyst til at hjælpe børn og unge gennem vort foreningsarbejde.

Vi vil blive rigtig glade, hvis der var en eller flere som kunne give os en håndsrekning. ☺

Lidt om - og fra Inti:

Inti Runakunaq Wasin er efterhånden blevet 16 år, hvilket i år blev fejret den 26. oktober 2015 med en flot parade til kirken sammen med alle børnene, og med danseoptræden i flotte kostumer, kage og lækker mad. Jannie besøgte Inti på dagen.

Inti har i årets løb deltaget i forskellige festligheder, hvor de har optrådt med sang og dans, stået på Stylder o.a.

Det er muligt at følge Inti på Facebook, hvor man bl.a. kan se mange billeder fra de forskellige ting eleverne deltager i. Teksterne står på spansk, men billederne fortæller meget.

Ung i Uddannelse (UiU):

Alfredo Quintanilla Quisepe graduerede fra sit studie i hoteladministration i februar i år. (se artikel i Nyhedsblad nr. 44 side 4) Alfredo har netop modtaget sit eksamensbevis, som man kan se her på billedet, hvor Alfredo står sammen med Birthe Yde til venstre og så Jannie og Giannina (tovholder på UiU)



Tingene går ikke altid så hurtigt som vi kunne ønske, men det er dejligt det nu er på plads og ikke mindst at Alfredo har kunnet fortsætte i sit job på hotellet, hvor han nu fungerer som fuldt uddannet administrator.

Vi har også modtaget kontrakterne vedrørende de tre unge der er startet på deres uddannelsesforløb i 2015. Vi glæder os til at se hvordan de klarer sig i deres studie.

I årenes løb har vi modtaget stor støtte fra medlemmer der har indbetalt til vores uddannelsesprogram. Det er en stor glæde, men også en nødvendighed for at vi kan klare de forpligtigelser vi har indgået. Andet sted i bladet kan i læse om vor, desværre meget stramme økonomi.

Fra årets markeder:

Siden sidst har vi deltaget i forskellige aktiviteter.

Ansgarkirken har gennem året haft ”TØJ BYTNINGS-DAGE”, dvs. at folk fra nær og fjern kommer med det tøj de er blevet trætte af. De poser tøj som de kommer med bliver vejjet og når seancen er slut, vejer man det tøj der ligger tilbage. På den måde har man et tal for hvor meget tøj der er gået ind og ud af kirken.

Ved et af de seneste arrangementer var der i et hjørne af kirken samtidig lavet et cafe område, hvor vi stillede op med vegetar mad og vores ”Peru saft”, som vi solgte af. På billedet her kan I se vor bod, hvor Merete og Anne Marie er i gang.



Vegetaropskrifterne kommer her:

TUN MUSSÉ fra Kroatien. Her var indkøbt Tun, smør, æg, ansjoser, sennep samt lime.

GRØNTSAGSPATÉ der bestod af gulerødder, hasselnødder, creme fraiche, æg, hvidløg.

TÆRTER vi lavede 3 slags hvortil vi brugte porrer, Auberginer, tomater, løg, gulerødder, brochelig og ost.

I **MADPANDEKAGER** havde vi fyldt guacamole, majs, tomater og ost.

Maden smagte godt, vi var tre personer i gang hele dagen før, det var et stort arbejde at lave men resultatet var vellykket.

Der var også en anden bod, hvor en kvinde fra Pakistan havde lavet en national kyllingeret, og så var der selvfølgelig også kaffe/te og kage.

Alt i alt en vellykket anderledes dag hvor vi tjente lidt. Næste gang er i februar måned. Alle er velkomne.

I september har vi desuden været på Søllerød Loppe marked i Holte, Gentofte Loppe marked, samt Prismen i Holmbladsgade – det er et stort arbejde men positivt anderledes. Her sælger vi Loppeting til små penge – ting som vi har fået foræret.

Vi må dog erkende, uden at vide hvorfor, at det er mere givtigt at sælge ting i det nordlige område end det er på Amager.

Så har vi besøgt rekreativshjemmet Lynglimt i Gilleleje 3 gange i september måned. Sædvanligvis plejer vi kun at være der 2 gange, men vi fik en ekstra mulighed denne gang. Som altid er det hyggeligt at besøge Lynglimt og fortælle om Solens Børn og vort arbejde. I tilgift får vi solgt lidt tøj på en meget dejlig og hyggelig måde.

Det er også hyggeligt når vi møder medlemmer af Solens Børn, når vi bevæger os ud på diverse markeder, når folk lige pludselig siger: ”Dem kender jeg”, eller dér er jeg medlem.

Nu glæder vi os til de kommende to Julemarkeder på Steiner skolerne, som er henholdsvis den 21. november 2015 hvor i kan finde os på Københavnerskolen, Engvej 139, 2300 Kbh. S og den 28. november 2015 hvor vi er på Vidarskolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte.

Begge steder er både elevernes optræden samt diverse boder værd at besøge og selvfølgelig ikke mindst Solens Børns Bod, hvor vi frister med alverdens ting fra Peru, bla. moderne ponchoer....Desuden har vi fra Jens i Cusco for nylig modtaget en kasse med sweaters, der også gerne skal sælges.

Men bladet her kommer først ud når disse to markeder er overstået.

Donationer 2015

Ud over penge som er kommet ind fra vores medlemmer til uddannelsesstøtten, til Special Boys samt til mad, har vi også modtaget penge fra Merkurfonden i to omgange, samt fra Lions Club, Aarup på Fyn og fra Tipsmidlerne, som nævnt i afsnittet ”Nyt fra bestyrelsen” på side 3.

Vi er dybt taknemmelige for støtten og forvalter pengene med omhu.

Fra Ansgarkirken, på Mågevej har vi modtaget årets kollekt for 2014, hvilket også er en uvurderlig gave. Her holder vi også vore møder, samt opbevarer vore kasser med tøj, smykker og alt det andet vi har.

Økonomi:

Vi er i år desværre kommet i den økonomiske situation at vi ikke har mulighed for at give ekstra penge til Inti til brug i julen, til henholdsvis gaver og mad. Det gør frygteligt ondt i vore hjerter, men er desværre en realitet vi ikke kan komme udenom.

Rejse til Peru:

Har du lyst til at besøge Peru må du ikke gå glip af at besøge Inti enten på deres hovedafdeling i San Jeromino i udkanten af Cusco eller på Dignidad i centrum i det område der hedder Santiago.

Det er som regel bedst at besøge stederne om eftermiddagen, idet man her møder de lidt mindre børn ca. op til 6 klasse og hvor mange aktiviteter sættes i gang der.

Aktiviteterne består bl.a. i at lave sølvsmykker, læderarbejde samt arbejde på et mere personligt plan med klovneri, balance på deres specielle stylder og ikke mindst musikundervisningen er højt skattet.

Kontakt os gerne, hvis du har planer om at besøge Cusco og Inti, så vi kan være dig behjælpelig med nærmere informationer.

Cusco ligger i 3.200 m. højde, så selv om det er varmt når solen skinner, så kræver det også en god trøje, når man går ind i skyggen, eller når solen går ned. Byen ligger i en dal, smukt udbredt med bjergsider hele vejen rundt.

Fra Cusco er der heller ikke så langt til det fantastiske Machu Picchu, som er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste

Herunder er der et gadebillede fra Cusco. I baggrunden kan man se hvordan byen er vokset op af skråningerne.



Hjælp os med flere medlemmer:

Kontingentet er en vigtig del af vor økonomi for at holde hjulene i gang. Vi håber meget på at få nye medlemmer i det kommende år, hvilket I kan hjælpe os med.

Fortæl om Solens Børn i jeres omgangskreds og fortæl om hvor stor en glæde det er for børnene og de unge, at vi hjælper dem med en lidt bedre tilværelse end de ellers ville have fået.

Alternativet havde været gaden og det som desværre kan følge med.

Et nyt medlem skal blot sende en mail til os på vor mailadresse:

info@solensboern.dk

med oplysning om navn og adresse, samt mailadresse. Vi skriver så tilbage til vedkommende med forskellige praktiske oplysninger og sender lidt materiale (via mail) om Solens Børn generelt og det arbejde som vor organisation udfører.



glædelig jul
godt nytår

