

Jens har i årenes løb mødt Dolores, der har oprettet værestedet INTI HUAHUA CUNA i det fattigste område af Cusco. Her er hans beskrivelse af stedet.

INTI HUAHUA CUNA blev oprettet i 1999 hvor de fik et hus ved hjælp af en hollandsk donation, i det mest fattige område af Cusco – området hedder Santiago. Siden er der ved hjælp af kommunen kommet en lille børnehave med børn fra 1-5 år til, Los Flores. Den ligger op ad bjergskrånningen. De to steder er gennem alle årene ledet af Dolores, der i dag får hjælp af David en ung mand, der tidligere selv har gået på stedet.

Der er ca. 40 børn i børnehaveafdelingen, hvoraf de 7 i dag gratis mens resten betaler et minimum beløb. Tidligere var det helt gratis for dem alle, men tiderne gør det svære for Dolores at få midler til at betale de faste udgifter.

Det område børnehaven Los Flores ligger i, er også der hvor affald fra Cusco køres op, derfor har mange af børnene udslet/eksem fordi de roder i affaldet for at finde brugelige ting til at få en hverdag til at fungerer. Samtidig er de ofte underernæret.

Stedet har brug for hjælp, 3-5 dage om ugen tager Carlos og sommetider andre med op til Los Flores hvor de sætter nogle aktiviteter i gang. Jens betaler Carlos et beløb hver uge for at tage derop. I Julen 2017 fyldte Jens og Olga (Jens` kone) en bil med varer og lavede en event, der kom 130 børn til denne.

I 2017 har der været 7 unge mennesker fra Danmark i henholdsvis praktik og som frivillige i INTI HUAHUA CUNA. Det vil være til stor gavn og glæde for børnene og stedet hvis flere fra Danmark har lyst til at komme.



Festdag på INTI HUAHUA CUNA, som ligger op ad bjerskrånningen